



**Bid voor de zielerust**

van de Heer

**ARTHUR BAERT**

echtgenoot van Mevrouw

**Mathilde FAUCONNIER**

geboren te Ronse, op 5 februari 1897 en er  
godvruchtig overleden op 30 mei 1969,  
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

Na een langdurige en pijnlijke ziekte heeft onze dierbare afscheid van ons genomen... Wij willen nu trachten gelovig te bidden om zijn zielerust, opdat de verdiensten die hij op aarde had, beloning zouden vinden, opdat de fouten eigen aan elk mensenleven door Christus bemiddeling uitgewist zouden worden, en aldus ook voor hem het eeuwig leven in Gods liefde waarheid zou worden.

Wij weten dat de apostel Jacobus schreef: «Wat is het leven anders dan wat rook, die een ogenblik wordt opgemerkt», terwijl de wijsheid ons leert: «Het leven snelt voorbij als een drijvende wolk die door de stralen van de zon wordt verdreven.

Dierbare echtgenote en goede kinderen, dank voor uw goede zorgen en genegenheid; beste kleinkinderen gij hebt mij veel vreugde geschonken; goede familieleden en vrienden, mochten wij elkander eens terugzien. Bidt allen daarvoor. Laten wij bidden. Voor uw dienaren, o Heer, wordt het leven niet weggenomen, en als het huis van dit aards ballingschap in puin valt, is er een eeuwig Woonst bereid in de hemel. Wees aldus ook onze dierbare indachtig, door Christus onze Heer. Amen.

Mevrouw Arthur BAERT, geboren Mathilde FAUCONNIER,  
Heer en Mevrouw Henri BAERT-PANNECOUCKE en dochter,  
Heer en Mevrouw Gilbert PEERS-BAERT en dochter,  
De families BAERT, DECUYPER, FAUCONNIER en LIEVYNS,

